

DU KAN OM DU VILL



Samuel Andersson – Burås IK

Vilka föreningar har du varit med i?

Förutom min moderklubb Älmhults IBK (Småland) har jag endast tillhört Burås IK, vilket jag gjort sedan 2012.

Vilka roller har du haft?

Det är nästan lättare att ange de roller jag inte har haft. Jag var spelande tränare/lagledare för herrlaget mellan åren 2014-2020, och även sportchef om man får lov att glorifiera den rollen. Mellan 2013-2016 var jag även aktiv skribent på vår hemsida med flera stående inlägg varje vecka. Alla lag i serien (div3) hängde på vår sida och man kunde regelbundet läsa hetsiga inlägg i gästboken. Om det berodde på att jag stack ut hakan med mina texter, eller något annat låter jag vara osagt.

Vad gör du idag i din förening?

Förutom att jag lirar vänsterforward med ett obefintligt hemjobb som signum, har jag även varit ordförande för föreningen sedan 2015, och sköter det styrelsearbete som rollen medför. Då vi är en liten förening med endast ett herr- och ett damlag, har jag även skött det administrativa och praktiska kring herrlaget, vilket varit allt från IBIS till att ta med extra kalsonger och handdukar till vissa gubbar som inte riktigt kan ta hand om sig själva. Studerar man poängligen kan man även tro att jag är en målkung också. Sanningen är dock att jag blivit välsignad med många fina passningar som sitter på läppen. Ett gött snack med domarna ger även ett par extra assist per säsong.

Vad har innebandyn gett dig?

Jag är av uppfattningen att idrott i allmänhet är bra för människan. Utöver att man förbättrar sin hälsa, är chansen stor att man även uppnår personlig utveckling. Som de flesta andra spelar jag innebandy för att vinna matcher. Ser man det ur ett större perspektiv är det kanske inte trepoängarna eller målen som smäller högst, utan det är alla människor man träffat genom åren samt alla minnen man fått vara med att skapa.

Även om jag investerat många timmar inom innebandyn och bidragit med mycket till både Innebandygöteborg och framförallt Burås IK, har innebandyn givit mig massor tillbaka, på flera plan. Utan innebandyn hade jag till exempel aldrig träffat min framtida fru, då det var en lagkamrat som fixade ihop oss. Enligt min mening finns det plats för alla inom innebandyn. Även om man inte kan bidra på planen, finns det massor av sysslor ideella föreningar behöver hjälp med utanför planen. Var inte rädd för att testa, det kan bli det bästa du någonsin gjort.